

I.Ulusal Hepatoloji Kongresi'nin Ardından; Bir Öz Eleştiri Denemesi

Dr.Yılmaz ÇAKALOĞLU

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı, İSTANBUL

Karaciğer Araştırmaları Derneği (KAD), başta Prof.Dr.Süleyman Yalçın ve yakın mesai arkadaşları olmak üzere, ülkemizde Hepatoloji ile ilgili bilinen ön plandaki isimlerin (kurucular kurulu) çabaları sonucu 1992 tarihinde kuruluşunu tamamlayarak resmen faaliyete başlamış ve bir çok başarılı bilimsel toplantıdan sonra, temel amaçlarından birisi olan düzenli Ulusal Hepatoloji Kongreleri yapılması çerçevesinde I.Ulusal Hepatoloji Kongresi'ni 1-3 Haziran 1995 tarihinde gerçekleştirmiştir. Bu kongrenin genel değerlendirmesinin yapıldığı iki ayrı yazı, Hepatoloji'ye olan önemli katkıları herkesçe bilinen iki değerli öğretim üyesinin objektif görüşlerini yansıtmaktadır. Ben KAD yönetim kurulunun en genç üyesi ve kongre sekreteri olarak, bu kongrenin hemen her aşamasında yüklendiğim onur verici görevleri yerine getirirken edindiğim tecrübeleri yansıtmak ve "kol kırılır yen içinde" özdeyişinin dışına taşarak bazı özeleştiriler yapmak, kongre hakkındaki olumlu veya olumsuz görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Öncelikle kongre hazırlıkları ile ilgili önemli aşamaları kronolojik bir sıra içinde vermek istiyorum. Buna göre;

—KAD yönetim kurulu kongre yapılması kararını aldı (Ocak-1994)

(Ocak-Haziran 1994 arasında firmalar ve yabancı konuşmacılar konusunda ön görüşmeler yapıldı-önce konuşmacılar belirlendi, sonra firmalarla temasa geçildi).

—Misafir konuşmacılar ile yazışmalara başlandı (Haziran-1994)

—Kongreye destek olması beklenen ilaç firmaları ile yazışmalara başlandı (Haziran-1994).

—Kongre ile ilgili 1.Duyuru Ekim-1994'te Antalya'da yapılan 11 .Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi'ne katılan hekimlere (yaklaşık 450 duyuru) dağıtıldı. Ayrıca İstanbul'da 1.duyuruların geniş dağıtımı yapıldı.

—Kongre 2.duyurusu ve bildiri özeti formları Ocak-1995 sonunda dağıtıldı (Amaçlanan Aralık 1994'te dağıtılması idi).

—Bildiri özetleri için son tarih 30 Mart 1995 olmasına rağmen, 15 Nisan 1995'e kadar ulaşan bildirimler değerlendirmeye alındı. Toplam 86 bildiri gönderildi.

—Çok istememize rağmen program kitabını kongreden önce hazırlayıp gerekli yerlere ulaştıramadık. Bu eksikliği gidermek için Türkiye'deki belli merkezlere program içeren bir doküman APS ile gönderildi.

—Program kitapçığı ve Bildiri Özetleri kitabı kongre esnasında dağıtıldı.

—Son (kongreye 1 hafta kala) anda misafir konuşmacıların birisinden gelen konuşma tarihinin değiştirilmesi önerisi, düzenleme kurulu tarafından reddedildi. Bunun üzerine söz konusu konuşmacı yerine bir başka arkadaşını gönderdi. Böylece programımız aksamamış oldu.

1 Haziran 1995 tarihinde umulan oranda bir katılım (300±10 kişi) ile kongre başladı. Düzenleme komitesinin tahmini 300 civarında bir katılımcı olacağı şeklinde idi ve bu gerçekleşti. Bu tahmini yaparken objektif bir veriye dayanıldığı söylenemez. Çünkü ilk duyurudaki ön kayıt formu, bu konuda alışkanlığımızın olmaması sebebiyle olsa gerek sadece 30 kişi tarafından geri gönderilmişti. Katılımcı sayısının tahmin edilmesinde bundan önceki Gastroenteroloji Kongrelerinin verileri yol gösterici olmuştu denilebilir. Kongre ön kayıt formunu doldurup gönderen ve kongre kayıt ücretini banka havalesi ile yollayan ilk katılımcı Osmanğazî Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Esat Erenoğlu hoca olmuştur. Bunun Gastroenteroloji-Hepatoloji camiası ve özellikle genç üyeleri için çok önemli bir örnek olması gerektiği kanısındayım.

Bu kongrenin öğrettiklerinden birisi, kongre düzenlemekle görevli kişileri en çok zorlayan konunun sosyal aktiviteler olduğudur. Gerçi biz bu konuda, düzenleme komitesinde Prof.Dr.Nurdan Tözün'lün bulunması gibi bir şansa sahiptik. Ancak onun olağanüstü gayretlerine rağmen herşeyin istediğimiz gibi olduğunu söylemek mümkün değildir. Açılış kokteyline katılım az oldu-sebebi? Gala yemeği daha iyi olabilirdi. Öğlen yemeği olarak verilen sandviçlerin daha büyük ve zengin olması sağlanabilirdi. Ancak kongre boyunca insanların sosyal aktivitelerden çok bilimsel program üzerinde tartıştıklarını görmek şaşırtıcı değildi tabi ki, ama yine de bizleri sevindirdi. Sanıyorum bundan sonraki kongrelerde, giderek artan bir şekilde kapsamı daralan ancak kalitesi

ÇAKALOĞLU

I.ULUSAL HEPATOLOJİ KONGRESİNİN ARDINDAN; BİR ÖZ ELEŞTİRİ DENEMESİ

yüksek sosyal aktivitelerle karşılaşılacaktır. Örneğin öğle yemeklerinin olmaması gibi... Sanaî etkinliklerinin yer alması gibi...

Kongrenin ana aktivitelerinin tek bir salonda, sözlü bildiri takdimlerinin ise 2 salonda yapılması bütün oturumların çok sayıda kişi tarafından izlenmesini sağlamıştır. Ancak tek salon nedeni ile programın aşırı yoğunluğu ve kahve aralarının çok kısa tutulması, özellikle kongrenin 3.gününde önemli aksamlara sebep olmuştur. Bundan sonraki kongrelerde bu konu dikkate alınmalıdır. Misafir konuşmacılar gerek kongre sırasında gerek kongre sonrası gönderdikleri mektuplarında katılımın yüksek olması ve sorulan soruların kalitesi karşısında takdir duygularını iletmışlerdir. Ortak kanı bilimsel düzeyi yüksek bir kongre olduğu şeklindedir. Daha iyisi olabilir miydi? Kesinlikle evet... Bundan sonrakilere daha az kusurlu ve daha mükemmel yakın olacağını ümit ediyorum.

Bu kongrenin en önemli aktivitelerinden birisini serbest bildiriler oluşturmuştur. Toplam 86 bildiri gelmiş, yapılan değerlendirme sonucu "En iyi Serbest Bildiri" seçilerek "Prof.Dr.İlhan Ulagay Araştırma Ödülü'ne" layık bulunan çalışma bir Cerrahi kliniğine aittir. Bu biz gastroenterologlar ve hepatologlar için önemli bir uyarı olmalıdır. Kongre düzenleme komitesi ve bildiri değerlendirme komitesinin genel kanısı, araştırmaların kalitesinin uluslararası standartlardan uzak olduğu şeklindedir. Ulusal dergilerin varlığı çok sevindirici olmakla birlikte, kolay yayın yapmanın birer aracı haline dönüşmeleri bu konuda uğraş verenlerin dikkat edecekleri önemli bir konudur.

Türk Tabipler Birliği-Sürekli Tıp Eğitimi Kredilendirme Konseyi tarafından kredilendirilen kongremize ka-

tılanlardan çok az kişi (yaklaşık 50) »g\$ formu doldurarak düzenleme komitesine teslim etmiştir. Diğerlerinin ilgisizliği dikkat çekicidir. Halbuki oldukça yeni ve Önemli bir uygulamadır ve desteklenmesi gerekirdi.

Hafızalarımızı yoklarsak hemen her kongrede sılaytlarla ilgili teknik problemlerin yaşandığını hatırlarız. Bu kongrede bu konuda düzenleme komitesinden bir arkadaş görevlendirilmiş, onun ve hosteslerin titiz çalışması sonucu hiç bir aksaklık olmamıştır. Kendilerine teşekkür ederiz.

Kongre tarihini belirlerken ulusal ve uluslararası takvimdeki boşluğu iyi yakaladığımızı düşünüyorum. Misafir konuşmacıların hepsinin katılımının sağlanması bunun bir göstergesidir. Ayrıca akademik faaliyetin yoğun devam ettiği aylarda "Şubat-Mayıs" kongrelere hazırlanmak daha kolay oluyor. Önemli bir sebep olmadıkça Ulusal Hepatoloji kongreleri bundan sonra da Haziran başında yapılmalıdır.

Başlangıçta verilen bilgilerden anlaşılacağı gibi bu kongreye 1.5 yıl önce karar verilmiş, 1 yıl kala aktif olarak hazırlıklara başlanmış ve bütün uğraşılara rağmen bazı aksaklıklar önlenememiştir. Bu konuda önerimiz bir hatta iki sonraki kongrenin tarihi ve yerinin önceden belirlenmesi ve hazırlıklara en az 2 yıl önceden başlanmasıdır. İki yılda bir yapılması planlanan Hepatoloji kongresinin muhtemelen ikincisi de İstanbul'da olacaktır. Kasım 1995'te İstanbul'da yapılacak olağan genel kurul, hem bu konuların görüşülmesi hem de yeni yönetim kurulunun seçilmesi gibi çok önemli bir gündeme sahip olacağı için, şimdiden bütün üyelerimizin takvimlerine işaretlemeleri yararlı olacaktır.

Saygılarımla...